



## Integratie

Hieronder is een aantal citaten gegeven uit recente artikelen in kranten en tijdschriften over het onderwerp integratie.

Het gaat, dat moge duidelijk zijn, in het huidige integratiedebat om moslims, om Marokkanen en Turken. En die zijn géén vreemdeling in bijbelse zin. Want het is zeker dat de Turkse om de hoek niet minder rechten heeft dan ik.

En haar wordt geen strobreed in de weg gelegd bij het praktiseren van haar godsdienst. Ze kan mijn burgemeester worden. Wie de Nederallochtoon op één lijn stelt met de bijbelse vreemdeling, ondermijnt de Nederlandse rechtsstaat.<sup>1</sup>

Hans Goslinga schrijft n.a.v. De Thorbeckelezing door Hirsch Ballin: 'Het emigratiecontinent Europa is een immigratiecontinent geworden, wat tot een defensieve houding heeft geleid, met nauwelijks verborgen in de schaduw de oude Adam van het racisme'. Ernst Hirsch Ballin noemde deze afwerende houding van burgers tegenover alles wat hun vreemd is 'mentaal isolationisme'. Hirsch Ballin waarschuwde dat het mentale isolationisme waarvan de PVV de politieke uitdrukking is, haaks staat op de openheid die noodzakelijk is, wil Nederland economisch, wetenschappelijk en cultureel vooruitkomen, en internationaal blijven meetellen. Tegelijk wil hij de gevoelens van vervreemding ernstig nemen. Hij bedoelde daar niet mee, zei hij, 'de neopolitieke correctheid die beledigende en vernederende uitingen witwast'. 'Ernstig nemen' betekent in zijn ogen burgers confronteren met de 'ongemakkelijke realiteit' van een wereld die verandert.<sup>2</sup>

Nieuw is ook dat minister Donner spreekt over de noodzaak dat immigranten zich moeten 'aanpassen' aan de 'leidende cultuur'. Het gaat dus niet langer om integreren met behoud van eigen culturele identiteit, maar om assimilatie aan wat Donner omschrijft als 'de fundamentele continuïteit van waarden, opvattingen, instituties en gewoonten (...), die Nederland zijn herkenbaarheid geven'. Dat betekent volgens de

<sup>1</sup> Lodewijk Dros. 'Schei toch uit over de vreemdeling'. Trouw, 24 december 2010

<sup>2</sup> Hans Goslinga. Het verdriet van Amerika raakt ook de Oude Wereld. Trouw, 17 april 2011

minister niet dat Nederland zich moet afsluiten. Tot de waarden van de natie behoort ook onze openheid en de godsdienstvrijheid. Het is een toevoeging, geen uitgangspunt.<sup>3</sup>

Speciaal beleid is eigenlijk verkapte discriminatie. Migranten zijn niet per se dom of hulpbehoevend. Wij moesten het vroeger zelf uitzoeken, we zijn niet in de watten gelegd en zijn daardoor weerbaarder en zelfstandiger. Iedereen die hier iets heeft bereikt, heeft dat op eigen kracht gedaan. Integreren is als invoegen op een snelweg. Nieuwkomers rijden op de invoegstrook, moeten hun snelheid aanpassen en dan voorzichtig invoegen en met de stroom meerijden. Dat is allemaal eigen verantwoordelijkheid. De overheid geeft de rijrichting aan, maar de regering is niet je vader of moeder. Er is teveel bemoederd.<sup>4</sup>

...dat Europa divers zal zijn of in de vaart der volkeren achter zal raken. De belangrijkste reden is dat zonder immigratie de beroepsbevolking in de komende vijftig jaar met honderd miljoen mensen daalt, terwijl de totale bevolking groeit en vergrijsst. Europa zal zich dus moeten instellen op immigratie en diversiteit in de samenleving. Je kunt immers niet van immigranten vragen hun godsdienst, cultuur of identiteit bij de grens in te leveren. ....de komst van nieuwe culturen kan bijdragen aan de creativiteit die Europa nodig heeft, nu meer dan ooit.....de multiculturele samenleving was mislukt. Fischer en de zijnen, die werkten in opdracht van de Raad voor Europa, vermijden deze term, omdat volgens hun niet duidelijk is of er een ideologie of een realiteit mee wordt bedoeld.<sup>5</sup>

Er was te veel ontzag voor andere culturen. Het ideaal van de multiculturele samenleving heeft de ene groep tegenover de andere geplaatst. De vraag is of het ideaal inderdaad is dat meerdere culturen naast elkaar bestaan. 'Ga liever uit van zestien miljoen individuen, die allemaal dezelfde rechten hebben. Hiermee kunnen ze deelhebben aan een cultuur, maar worden ze ook beschermd tegen de uitwassen van die cultuur'. Als voorbeelden van uitwassen worden genoemd huwelijksdwang en vrouwenbesnijdenis.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Hans Goslinga. Donner voedt het 'mentaal isolationisme'. Trouw, 25 juni 2011

<sup>4</sup> Selim: Ga, als het je niet bevalt. Azghari: Tjee, wat een PVV-toon. Trouw, 25 juni 2011

<sup>5</sup> Hans Goslinga. Immigranten geen vloek, maar zegen voor Europa. Trouw, 21 mei 2011

<sup>6</sup> Trouw, 15-07-2011