

## Opgave als Vriend van De Bakkerij

U kunt zich vandaag nog opgeven als Vriend van De Bakkerij:

- via de website: [www.debakkerijleiden.nl](http://www.debakkerijleiden.nl)
- via de e-mail: [info@debakkerijleiden.nl](mailto:info@debakkerijleiden.nl)
- door onderstaande bon te sturen naar:  
**Vrienden van De Bakkerij,  
Oude Rijn 44 b, 2312 HG Leiden**

## Ik word vriend van De Bakkerij

Naam:

---

Adres:

---

Postcode en woonplaats:

---

E-mailadres:

---

Ik betaal per maand/jaar\*:

€ 25,-  € 50,-  € 100,- of  € .....

\*doorstrepen, aankruisen of invullen wat van toepassing is

## Help ons helpen

U kunt De Bakkerij steunen door u aan te melden als **Vriend(in) van De Bakkerij**. U steunt ons werk dan met een jaarlijkse gift van € 25,- of meer.

U ontvangt als welkomstgeschenk het bordspel "7 werken" en twee maal per jaar het kleurrijke *Diaconie Bericht* met nieuws en beeldverslagen van activiteiten en ontwikkelingen in en rond De Bakkerij.



Diaconaal Centrum De Bakkerij  
Oude Rijn 44 b  
2312 HG Leiden

T: 071-514.49.65  
E: [info@debakkerijleiden.nl](mailto:info@debakkerijleiden.nl)  
W: [www.debakkerijleiden.nl](http://www.debakkerijleiden.nl)

**Rekening Vrienden van De Bakkerij:  
NL61 INGB 0007820129**

# Vrienden heb je nooit te veel



Diaconaal Centrum De Bakkerij helpt jaarlijks honderden mensen in nood dankzij de inzet van talloze betrokken vrijwilligers en professionals.

Die hulp kost ook geld. Er zijn gelukkig veel mensen die De Bakkerij een warm hart toedragen, maar vrienden heb je nooit te veel. Vandaar deze uitnodiging om u aan te sluiten bij de Vrienden van De Bakkerij.

uitgave: De Bakkerij december 2016

*Bij gebrek aan een Samaritaan kan ook een Leidenaar volstaan.*

## De Bakkerij

Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de Oude Rijn, is al bijna zes eeuwen een plek waar kerken hulp geven aan Leidenaren.

Vroeger was hier de Armenbakkerij waar brood gebakken werd voor de armen. Tegenwoordig is De Bakkerij een modern centrum voor hulp en dienstverlening.

## Diaconale hulp

Vanuit De Bakkerij geven de diaconieën van de protestantse en rooms-katholieke kerken in Leiden hulp aan ieder die dat nodig heeft, ongeacht herkomst of religie.

Diaconie is concrete hulp en dienstverlening aan mensen in nood. Handen en voeten geven aan de Bijbelse opdracht zorg te dragen voor kwetsbare mensen in onze samenleving.

## Persoonlijke hulp

De Bakkerij 'helpt waar geen (andere) helper meer is'. Veel mensen raken in grote problemen. Soms kunnen zij niet meer of niet tijdig door de reguliere hulpverlening geholpen worden.

Zo helpt De Bakkerij mensen aan tijdelijk onderdak, voedsel, kleding, hulp bij een tandarts of huisarts, noodzakelijke medicijnen of juridische steun om tot hun recht te komen.



## Structurele hulp

Wanneer De Bakkerij tekortkomingen in de sociale zorg signaleert, worden er nieuwe initiatieven voor passende hulpverlening ontwikkeld voor korte of langere duur. Zo stond ze aan de wieg van diverse instellingen en organisaties in Leiden (waaronder Vluchtelingenwerk Leiden, de opvang van dak- en thuislozen, het Inloophuis Psychiatrie en de Voedselbank Leiden e.o.).

## Hulp aan mensen verder weg

Het werkterrein van De Bakkerij beperkt zich niet tot de regio Leiden. De diaconieën bieden ook hulp in het buitenland. Zo steunden we in het recente verleden met hulp van lokale kerken en scholen diverse projecten in Roemenië, Eritrea, Zimbabwe, Tanzania, Zuid-Afrika en Syrië.

## Steun aan hulp door anderen

In het gebouw van De Bakkerij wordt ruimte geboden aan ruim twintig hulpverlenende organisaties en projecten.

Daarnaast organiseren de diaconieën samen met partnerorganisaties jaarlijks allerlei activiteiten, inzamelingsacties en manifestaties rond maatschappelijke knelpunten.

Wij bieden steun aan nieuwe initiatieven en opkomende organisaties die ondersteuning bieden aan mensen in nood. En stimuleren jong en oud om zich op vrijwillige basis in te zetten voor mensen die onze hulp en aandacht hard nodig hebben.

## Dankzij uw steun

De Bakkerij kan al dit werk doen dankzij bijdragen vanuit diaconale collecten, giften, legaten en schenkingen, de rente en verhuur van haar bezittingen, ondersteuning vanuit kerken in de regio en diverse regionale en landelijke fondsen. Voor de basisorganisatie ontvangt De Bakkerij geen subsidie.

En juist die basisorganisatie is van wezenlijk belang om ons werk, dankzij de onbetaalbare inzet van al onze vrijwilligers, te kunnen blijven doen.