

VREDESWAKE 2015

21 september 2015

16.00 - 17.00 uur

Stadhuisplein

Leiden

VREDE VERBINDT

*Wij staan stil bij de talloze slachtoffers van
nodeloos verbaal- en lichamelijk geweld in onze wereld.
Veraf, maar ook in onze naaste omgeving.*



VREDE VERBINDT

Om samen in vrede te geloven, heb je de ander nodig. Vertrouwde mensen, maar ook mensen van buiten de eigen kring.

Dat is niet altijd makkelijk, want die ander maakt ons soms angstig. De terroristische aanslagen in Frankrijk hebben ook in ons land de spanningen doen oplopen.

Vrede vraagt om bruggenbouwers: mensen die elkaar niet onverschillig de rug toekeren, maar een tegenkracht organiseren ten opzichte van angst en terreur. Vandaar ook het motto van de Vredeswake van dit jaar: "vrede verbindt".

Tijdens de Vredeswake geven we stem aan de talloze onschuldige slachtoffers van conflicten waar ook ter wereld en staan we stil bij de mensen van 'goede wil', de vrede-stichters en bruggenbouwers, veraf en dichtbij.

*Een uur stilstaan
bij de vrede.*

*Een uur delen
wat ons zorgen baart.*

*Een uur bidden
om respect en begrip.*

*Een uur opstaan
voor de zwakkeren.*

*Een uur teken
van verzoening zijn.*

*Een uur samen
voor de ander staan.*

Maandag
21 september
2015
16.00 - 17.00 uur
Stadhuisplein
Leiden

VREDESWAKE 2015

*Kom ook en sta samen met ons stil bij
die talloze, vaak naamloze, dappere mensen
die zich inzetten voor de vrede in hun land*